

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΤΔ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29.01.2019, ΩΡΑ 19:30**

Με ξεχωριστή χαρά παρευρίσκομαι στην αποψινή, καθιερωμένη εκδήλωση, με την οποία τιμάται η Γιορτή των Γραμμάτων και η μνήμη των Τριών Ιεραρχών, διδασκάλων της ελληνοχριστιανικής παιδείας και θεμελιωτών της παιδαγωγικής επιστήμης.

Απόψε, ο εκπαιδευτικός κόσμος και οι μαθητές της Επαρχίας Αμμοχώστου σε συνεργασία με τον Δήμο Παραλιμνίου διοργανώνουν από κοινού την σεμνή αυτή τελετή, με σκοπό να γιορτάσουν και να μνημονεύσουν τους Τρεις Μεγίστους Φωστήρες της Εκκλησίας μας, που με το παράδειγμά τους προέβαλαν εμφαντικά την παιδεία ως πολύτιμο αγαθό και δίδαξαν τις ανθρωπιστικές αξίες.

Με τη ζωή και το έργο τους, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναδεικνύουν το νόημα της γνώσης, της πνευματικής καλλιέργειας και της αρετής. Με την επιστημονική τους συγκρότηση, τον άρτιο λόγο και τον παραδειγματικούς βίο, προβάλλουν μέχρι σήμερα διαχρονικά διδάγματα, τα οποία πηγάζουν από την κλασική παιδεία και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και αγωγή.

Οι μεγάλες μορφές των Τριών Ιεραρχών θεμελιώνουν παιδαγωγικά αξιώματα, που οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της εποχής μάς υποχρεώνουν να εφαρμόζουμε καθημερινά στη διδακτική πράξη και όχι μόνο.

Η παιδεία, λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να εξυπηρετεί τον προορισμό του ανθρώπου. Ο δάσκαλος είναι ποιμένας, κατευθύνει, οδηγεί, μεταδίδει ζωή και όχι μόνο γνώσεις. Η παιδεία μας δεν είναι «ξηρή πολυμάθεια», αλλά «ανατροφή μετ' ευλαβείας και μετάληψις αγιότητος».

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι ο δάσκαλος πρέπει να διαθέτει ηρεμία και απέραντο σεβασμό για την προσωπικότητα του παιδιού.

Ουσιαστικά είναι και τα διδάγματά τους, που στοχεύουν στην ποιότητα και στην αφομοίωση και όχι στην ποσότητα της διδακτέας ύλης. Η διδασκαλία στην τάξη, λέει ο Βασίλειος, πρέπει να γίνεται ευχάριστα, γιατί μόνο τότε η γνώση παραμένει μόνιμη.

Κατά τον Γρηγόριο το να επιχειρεί κανείς να εκπαιδεύει άλλους, προτού ο ίδιος εκπαιδευτεί ικανοποιητικά, είναι τολμηρό και ανόητο. Ή να μη διδάσκεις ή να διδάσκεις με το παράδειγμά σου, τονίζει, διαφορετικά ό,τι κτίζεις με το δεξί, το γκρεμίζεις με το αριστερό. Το να φιλοσοφεί κανείς μόνο με τους λόγους, είναι χαρακτηριστικό του υποκριτή και όχι του δασκάλου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του αληθινού δασκάλου είναι να δείχνει στους μαθητές του πατρική αγάπη και στοργή, που να ξεπερνά πολλές φορές κι αυτή των φυσικών γονιών του.

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και μαθητές,

Τα οράματα και η σκέψη των Τριών Ιεραρχών ας κατευθύνουν όλους όσοι υπηρετούν την παιδεία και αγωνίζονται για τα παιδιά. Διανύουμε μια περίοδο που το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ' επέκταση η παιδεία μας ανασυντάσσεται, προκειμένου να επιτύχει την ποιοτική της αναβάθμιση. Πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιούνται με υπευθυνότητα και τίθενται πλέον σε εφαρμογή.

Η Κυβέρνηση υιοθετώντας μία νέα και στοχευμένη εκπαιδευτική πολιτική προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε εκσυγχρονιστικές τομές, οι οποίες ανταποκρίνονται στα δεδομένα και τα ζητούμενα της εποχής μας, προωθώντας παράλληλα της αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικής έκφρασης και της καινοτομίας. Οι συστηματικές μας προσπάθειες και οι προβληματισμοί μας αποσκοπούν, πρωτίστως, στο καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας, στα οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες και αξίες, παρέχοντάς τους χρήσιμη γνώση και αγωγή.

Στο σημείο αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας, για να εκφράσω την αναγνώριση και τη συμπαράσταση της Κυβέρνησης στο αξιόλογο έργο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Παράλληλα, εκφράζουμε τη βούληση και την αποφασιστικότητα να συνεργαστούμε μεθοδικά και υπεύθυνα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στοχεύοντας να διαμορφώσουμε τις καλύτερες συνθήκες, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Η εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται σε βασικά αιτήματα τόσο των εκπαιδευτικών και των μαθητών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας και ουσιαστικά στοχεύει στην αναβάθμιση και στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων και ευρύτερα της Παιδείας του τόπου μας.

Κάθε επένδυση που προορίζεται για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αναμφίβολα θεωρείται επιβεβλημένη, αφού από την πρόοδο των νέων εξαρτάται η ευημερία και η πρόοδος της πατρίδας μας.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Δήμο Παραλιμνίου και στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ-ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ Αμμοχώστου, που με τη συμβολή και τη συμμετοχή των μαθητών τους διοργανώνουν την αποψινή εκδήλωση, αναδεικνύοντας το βαθύτερο νόημα, τον καταλυτικό ρόλο και την ουσιαστική σημασία της Παιδείας για τους νέους και γενικότερα για το μέλλον του τόπου μας.